

TUSSEN HOOP & HERINNERING

JOKE HERMSEN OVER AANDACHTSVOLLE TIJD

WOENSDAG 17 JANUARI 2018
GEERT GROOTE COLLEGE
GROTE ZAAL 20.00

Beste ouders & leerkrachten van de vrije scholen in Amsterdam & Amstelveen,

Bestuur en directie van GGS en Parcival houden zich al enige tijd bezig met de vraag naar de veranderende rol van ouder en leerkracht in de opvoeding. Hoe verhouden wij ons als pedagogen tot een wereld die virtueel en continu online is? Wat betekent dat voor de opvoeding van onze kinderen?

In 2014 tweette Joke Hermesen: We willen Hannah Arendt scholen i.p.v. Ipad-scholen. En in de discussie die daarop volgde lichtte ze toe: denken, dromen, leren, verbeelden, verdiepen en docenten die mooie verhalen vertellen. Inmiddels, einde 2017 zien we het debacle van de Ipad-scholen. Maar zetten wij als ouders en leerkrachten aan vrijescholen ook voldoende pedagogisch inzicht en energie in het alternatief?

Joke Hermesen geniet landelijke bekendheid als richtinggevend filosoof. Zij hield de eerste Laurens van der Graaf – lezing op het GGCA en inspireerde tot de naamgeving van vrijeschool Kairos in Amsterdam Noord. Op deze avond zal zij spreken over de verantwoordelijkheid van de opvoeders om kinderen genoeg mogelijkheden naar de toekomst bieden door ook kennis te nemen van de traditie.

Zij gaat daarbij in op het Kairos-begrip, dat tot aan Erasmus met het onderwijs verbonden was. Zij zal spreken over het doel van elke opvoedkunde: aandachtsvolle tijd ontwikkelen. Hoe nemen we een time-out om in de aandachtsvolle tussentijd te handelen.

**Wij heten jullie allen van harte welkom op deze bijzondere gelegenheid!
Vanaf 19.30 is er koffie, thee en taart.**

Namens bestuur & directie,

**Bart Hurkkens,
uitvoerend bestuurder**